

BEATA BLEV EN DJUNDEL

Av

Stephanie Hayes

www.stephanielouisehayes.com
0723 8090008

INT. ETT KAFÉ - EFTERMIDDAG

BEATA (66), en färgglad och elegant dam, sitter och dricker en kopp kaffe. **PATRICIA (29)**, en ansträngd och odus Chad kommer in, går rakt fram till Beata och sätter sig.

BEATA

(empatisk oro)

Åh hej- jag blev så glad när du ringde. Ville ju inte störa, såklart- hur har ni det? Självt är jag en tornado av sorg och tacksamhet och diarré.

PATRICIA

(rakt på sak)

Jag vill att du ändrar texten. De ringde från begravningsbyrån.

Patricia tar fram ett papper från sin ficka, håller upp det och läser.

PATRICIA (CONT'D)

Till minne av Remi Frank 1948-2022, make, pappa,... och enastående älskare.

BEATA

Ja?

PATRICIA

Är du inte klok, ska jag och mamma läsa det där varje gång vi går till pappas grav?

BEATA

Jag fick stenen, ni fick resten.

PATRICIA

Resten? Banken äger huset, Beata, han va pank. Mamma är skitförbannad.

BEATA

Var inte otacksam- ni fick över fyrtio år med honom, ni får doften i väggarna. Hans skjortor, jazzsamlingen...

PATRICIA

(höjer rösten)

Man skriver inte så på begravningsstenar!

BEATA

Man skriver sanningen, och om världens mest hängivna älskare-

PATRICIA

Sluta säg älskare-

BEATA

Nej. Om världens bästa älskare dör- så ska det fanimej uppmärksammas.

PATRICIA

Du är sjuk i huvudet.

BEATA

Nej, det är jag inte. Jag är fullt frisk, förstår du. Din pappa återuppväckte hela mitt väsen. Min kropp var en torr och artros-plågad öken tills din pappa tog tag i den- och nu- titta på mig. Jag är en djungel.

PATRICIA

En djungel?

BEATA

Ja, en vild, tillfredsställd och fuktig-

PATRICIA

Okej, tack det är bra-

BEATA

(lyssnar inte)

Och blåskatarren bara försvann. Pouff! Bara jag hörde hans fotsteg i trappen blev jag plaskvåt i trosorna-

PATRICIA

Ah- sluta!!!!

(ett sista desperat försök)

Du får jazzsamlingen. Okej? Och skjortorna, ta dom- men snälla Beata-

BEATA

Remi gav mig detta uppdrag och jag tar det på fullaste allvar.

PATRICIA

Men jag då? Hur ska jag minnas honom?

BEATA

Ja, det är väl upp till dig.

PATRICIA

Lätt för dig att säga, som knullat med världens bästa älskare. För mig var han bara en medelmåttig pappa.

BEATA

Ska jag lägga till det då, "medelmåttig pappa"? Det kan jag göra.

PATRICIA

Ja, och otrogen make, lägg till det också.

BEATA

Patricia, han var-

PATRICIA

Min pappa. Ändra texten.

BEATA

Nej. Jag fick stenen, du fick resten. Sörj med det du får.

PATRICIA

(något brister)

Med det jag får?

(andetag)

Jag hatar jazz. Och jag känner ingen doft i väggarna...

Beat. Beata mjuknar.

BEATA

Men ta på dig en av hans skjortor, då. Han älskade dig. Du kanske känner av det i tyget.

Lång tystnad. Patricia kämpar med ilska och sorg. Plötsligt är hon som ett litet barn.

PATRICIA

Skriv inte medelmåttig pappa.

BEATA

(tröstar)

Självklart inte.