

EXT. UTESERVERING - DAG

ROMAN (35) och NEKTARIUS (35) sätter sig vid ett bord. De hänger av sig jackorna på sina stolar. Roman och Nektarius höjer sina koppar mot varandra och tar en sipp av kaffet.

ROMAN

Skål broder. Gott med kaffe.

NEKTARIUS

Skål.

ROMAN

Jag såg en familj imorse när jag promenerade i parken. Eller inte en familj - en mamma-pappa-barn-situation du vet. Lite stelt.

NEKTARIUS

Okej.

ROMAN

Det var skittidigt och de hade varsin kaffe i handen - take away-muggar men från två olika ställen.

NEKTARIUS

Delad vårdnad.

ROMAN

Jag har alltid varit rädd för den grejen. Tänk om jag och Steffi gör slut... Den killen hon träffar efter mig kommer att spendera minst lika mycket tid med min unge som jag.

NEKTARIUS

Nej. Han kommer spendera exakt lika mycket tid med din unge som du.

ROMAN

Jag ska hämta vatten. Vill du ha?

NEKTARIUS

Tack gärna.

Roman ställer sig upp och lämnar bordet. Nektarius håller i sig det sista kaffet. Han tar sedan Romans kopp och sveper även den.

Roman är tillbaka vid bordet. Han sätter sig och dricker lite vatten.

ROMAN

Grejen är att 50 procent egentligen-

Nektarius drar fram en pistol och skjuter Roman mitt i meningen. Roman faller ur stolen. Iskallt sträcker han sig efter Romans vattenglas och sveper det. Nektarius stirrar mot den nu tomma stolen framför honom.

Han ställer sig upp och sätter på sig jackan samtidigt som han sjunger på "It was a very good year" med Frank Sinatra.

NEKTARIUS

*When I was seventeen.
It was a very good year.
It was a very good year for small
town girls
And soft summer nights...*

Han skjuter försiktigt in bägge stolarna, tar Romans jacka och viker den prydligt på längden, lägger den över armen och lämnar bordet.