

MAUD ÄR DÖD

Written by
Angelika Abramovitch

INT. KÖKSBORD. DAG

En äldre kvinna (MAUD) sitter vid köksbordet och löser ett korsord. I handen har hon en tänd cigg. En man klädd i svart kommer sakta fram till henne bakom hennes rygg. Mannen i svart lägger en hand på Mauds axel och hon får Plötsligt ett anfall och greppar tag om sitt vänstra bröst. Hon stirrar rakt fram och faller ihop åt sidan. Maud vaknar upp och sätter sig tillbaka vid bordet. Hon får syn på Mannen i svart.

MAUD
Vem fan är du?

DÖDEN
Ehhh...

MAUD
Vad fan gör du i mitt kök?!

DÖDEN
Ehhh...

MAUD
Svara! Jag Kommer ringa polisen.

DÖDEN
(för sig själv) Fucking hatar det
här jobbet...

MAUD
Va? Ursäkta...

DÖDEN
Maud...

MAUD
Hur i helvete kan du mitt namn?

DÖDEN
Maud... Du är död...

MAUD
Vad fan säger du? Nej... Nu ringer
jag polisen...

DÖDEN
Du kan inte Maud... Du kan inte
använda dina händer längre.

Maud försöker greppa tag i telefonen på bordet men det går inte. Till slut blir hon helt paff.

MAUD

Så du säger att jag är död?

DÖDEN

Ja. Hade du ätit mer broccoli och fimpat ciggen 92 så hade jag kunna ge dig 5 år till. Men nu är vi här Maud.

Maud sitter helt paralyserad stirrar rakt fram. Tittar sedan ned på bordet.

MAUD

Men jag är inte klar med korsordet...

DÖDEN

Det är okej. Vi kan göra det tillsammans...

Maud. Lite skärrad.

MAUD

Okej... Vad kan denna va då? Annat namn på att avsluta. Sex bokstäver...

DÖDEN

Det är nog... Testa... Avlida...

MAUD (GLAD)

Ja! Ja.. det var det ju...

Plötsligt ser Maud väldigt ledsen ut. Det har sjunkit in...

DÖDEN

Hörru... Det är ingen fara... Kom jag ska visa dig hur du kan tända lampan för att skrämma skiten ur dina barnbarn.

MAUD

Åh! det skulle jag tycka om.

DÖDEN

Jag vet maud... Jag vet...

Döden kramar om Maud och ser in i kameran. Till publiken ger han en blick av - This bitch... och skakar på huvet.