

The Switch

Av

Kalle Westerdahl

Wollmar Yxkullsgatan 3, 118 50 Stockholm
070 6802559

INT. FIK/ HAMMARBYBACKEN - SEN EFTERMIDDAG

Förutom en medelålders KVINNA i kassan så är det tomt. Dörren öppnas och HARRY ,52, kommer in. Han har cykelhjälm och sportiga cykelkläder.

HARRY
Jag har vurpat!

Kvinnan avmätt

KVINNAN
Jaha.

Harry visar såret på underarmen

HARRY
Jag kanske ska tvätta bort allt blod.

KVINNAN
Ja, ja ta servetter

Hon pekar mot en packe servetter och en karaff vatten på ett bord. Harry grimaserar av smärta när han tvättar av såret. Bryr hon sig inte?

HARRY
Är det många som vurpar här eller?

KVINNAN
Jaja förra veckan var det en kille som bara låg och darrade i backen, han är fortfarande på sjukhus. Igår var det en kille som bröt tummen. Det där är väl inget

Harry tar en Loka och tar fram kortet.

KVINNAN (CONT'D)
30 kronor

Harry sätter sig vid ett av fönstren och blickar upp mot backen. Då får han syn på någon som ligger däruppe. En ambulans kommer och ambulans personalen springer upp med en bår. Harry följer skeendet. När ambulans personalen kommer ner till ambulansen ser Harry att mannen på båren är...han själv! Harry sätter lokan i halsen.

KVINNAN (CONT'D)

Jag skoja lite med dig när jag sa
att dina skador inte var något.

Harry vänder sig om. Kvinnan lutar sig mot dörren som det
står NÖDUTGÅNG på

KVINNAN (CONT'D)

Jag är här för att hämta dig.

Kvinnan öppnar nödutgångsdörren. På andra sidan dörren brer
en sjö ut sig. En båt är förtöjd. Harry reser sig ,går
förundrat/skräckslaget fram till dörren och ser ut över sjön
på andra sidan dörren

HARRY

Är jag död?

KVINNAN

Så gott som.

HARRY

Men jag vill inte dö..

KVINNAN

Din tid är ute.

Men.. jag är inte färdig här än .
Jag... har massor jag måste göra.

KVINNAN (CONT'D)

Det kan tyvärr inte hjälpas

HARRY

Jag ska...eh.. förhandla med KLM på
tisdag! Jag har möte på Kastrup med
personalen på onsdag

KVINNAN

Det där är väl inget viktigt?

HARRY

Nähe men.. jag ska spela tennis med
Patrick i helgen och sen ska jag
åka till hans landställe och skjuta
lerduvor!!

KVINNAN

Nu få du skärpa dig

HARRY

Snälla, okej jag har aldrig varit
i... Tibet...

KVINNAN
Hoppa i båten.

HARRY
Jag har aldrig tagit svamp!!!

Kvinnan tar Harry under armen och för honom mot båten

HARRY (CONT'D)
Snälla!! Okej okej det finns en sak.. som är viktig

KVINNAN
Vadå?

Harry är tyst en stund

HARRY
Min dotter. Jag vill ha en relation till min dotter. En bra relation . Just nu är den obefintlig

Kvinnan stannar upp. Funderar

KVINNAN
Vet du vad ,jag har haft en jäkla vecka och är rätt trött i armarna efter all rodd. Du har tur att jag är på det här humöret, du får en chans till.

Harry enormt lättad.

HARRY
Tack, tack, tack

Harry börjar gråta av lättnad

KVINNAN
Vi får kassera din kropp ,det har kommit in en annan på St:Göran

HARRY
En annan kropp?

Det blir svart.