

SCRIPT TITLE

Written by

Name of First Writer

Based on, If Any

Address
Phone Number

INT. KÖK - DAG

SANNA, 25 år och gravid, plockar ur en matkasse medan STEFAN, 27 år, sitter orörlig vid köksbordet. Han är nyligen hemkommen efter 8 månader som FN-soldat i Afghanistan. Sen han kom hem har han inte varit sig själv. Han vill inte gå ut. Inte göra någonting.

SANNA

Du fattar inte hur dyrt allting blivit! Ett paket smör 72 spann. Det är ju inte klokt. Här.

Sanna ger Stefan en kopp kaffe.

SANNA (CONT'D)

Varför ser du så konstig ut?

STEFAN

Finns det ingen vanlig mjölk.

SANNA

Va? Nej, jag köpte havre. Det är det nya. Folk är helt galna i det.

Stefan provar och grimaserar.

SANNA (CONT'D)

Men du följer med på tisdag? På ultraljudet.

STEFAN

Hmm.

SANNA

Du behöver verkligen inte va med hos barnmorskan varje gång men då skulle det kännas bra om du var med. Alla partners är med då. Och Jorge var med syrran varenda gång. Han hade gått dit själv om han fick!

Sanna skrattar och skakar på huvudet. Stefan rör inte en min.

SANNA (CONT'D)

Jag kan liksom inte fatta att det finns en person här inne. Känn.

Sanna lyfter upp tröjan och putar med magen. Stefan tvekar.

SANNA (CONT'D)

Känn.

Stefan sträcker lamt fram handen och Sanna tar den snabbt och lägger på sin mage.

SANNA (CONT'D)

Känner du hur spänd den är?

Stefan ler lite och drar tillbaka handen.

SANNA (CONT'D)

Va? Är det nåt?

STEFAN

Nej.

SANNA

Det kommer kännas annorlunda på tisdag. Alla säger det. Det är då det blir verkligt. Man får se den.

STEFAN

Hmm

SANNA

Vad då, tycker du inte det ska bli kul?

STEFAN

Jo..

SANNA

Eller? Du är bara... så tyst. Är det nåt? Vill du inte?

STEFAN

Sanna...Jag har liksom inte riktigt...

SANNA

Säg vad du tänker! Du är helt frånvarande. Vi ska ha barn!

STEFAN

För du pratar hela tiden.

SANNA

Ja. Annars skulle det va helt jävla knäpptyst här.

STEFAN

Jag har precis kommit hem från Afghanistan. Det är liksom... Det är..

SANNA

Va?

STEFAN

...inte så lätt. Jag har liksom inte riktigt fattat.

SANNA

Vad?

STEFAN

Det här.

SANNA

Nä nä, jag fattar det. Men hur tror du det känns för mig? Jag har ju liksom ett barn i min mage. Ett liv! Det är asläskigt. Och jag har massa sjuka fantasier (om att det ska bli handikappat och..)

STEFAN

Sanna? Sanna! Jag vet inte om jag kan.
Det hände så mycket där.. Som liksom... som liksom gjort att jag inte vet vem jag är längre. Jag blir rädd för mig själv. Jag gjorde saker Sanna. Och det allra sjukaste är att trots att jag var omgiven av död där så...

SANNA

Jag har fått ett par gravidbyxor av Dina. Vill du se? Dom är här någonstans och jag måste (tvätta dom.)

STEFAN

Sitt.

STEFAN (CONT'D)

Det här är liksom...Havremjolk... och smör som kostar några kronor hit eller dit...Det är sånt folk bryr sig om. Det är så.. dött. Det känns bara så meningslöst. Sanna, jag längtar tillbaka. Det är fel, jag vet det. Men jag håller på att bli galen

SANNA

Tvättiden börjar nu.