

# TAELGHIA

(Arbetstitel)

TV-serie 8x45-60 min

*En serie om det kriminella nätverket som verkat och verkar bland Södertäljes syrianska/assyriska befolkning. Fritt inspirerat efter verkliga händelser. Inget i berättelsen har hänt på det sätt som är beskrivet här.  
Karaktärerna som beskrivs är påhittade.*

**Gabriel**, 16, drömmer om att en dag ha sin egen bilmeck, hans syrra **Magda**, 18, är på god väg att nå sitt mål att bli basket-proffs. **Marko**, 17, vill bli rik, respekterad, vara nån.

Nyblivna polisen **Zabell**, 28, tänker visa världen att du kan vara syrian, brud och snut samtidigt. Hon ser med förtvivlan hur ungdomarna i Södertäljeförorten Ronna steg för steg närmar sig den mörka kraften som sipprat in i Södertäljes syrianska gemenskap: Nätverket. Hon vill göra allt står i hennes makt för att förhindra det.

Att vara med i Nätverket ger omedelbar respekt genom rädsla och snabba pengar: det ser ut som en smart quick fix. Men när du väl klivit ned i den mörka och starka strömmen kommer du inte upp igen.

## Bakgrund & sammanhang

### Nätverket

I miljonprogrammet Ronna i utkanten av Södertälje kallar sig stora delar av befolkningen syrianer/assyrier, en kristen etnisk grupp från mellanöstern (Turkiet, Syrien, Libanon, Irak) vars invandring till Sverige tog fart på 80-talet. Med tiden har ett parallellsamhälle vuxit fram i området, en stat i staten. Ett kriminellt nätverk av syrianska/assyriska män håller området i ett järngrepp.

Nätverket ägnar sig framför allt åt olagligt spel och svartlån. En stor del av inkomsterna kommer från män med spelskulder. Dem kan man med våld mjölka på skyhöga räntor. Man drar också in betydande summor från garderober och pengatvätt i restauranger, samt i viss mån handel med narkotika.

Nätverket styrs sedan några år tillbaka av kusinerna KANNO, 34, och TÛNKAY, 39, en ny generation ledare som är mindre diskreta än de tidigare. Det har blivit inne att visa att man har pengar, och det är ok att skylta med var pengarna kommer ifrån. Men en av föregångarnas spelregler gäller ännu: Man blandar aldrig in andra etniska grupper i affärerna, och absolut inte svenskar, varken som partners eller måltavlor. Så länge businessen hålls inom den egna etniska gruppen är risken att polisen blir informerad minimal. För det är en sak syrianerna har gemensamt: Man pratar inte med polisen. Det har de med sig från sina ursprungsländer; en kraftig misstro mot myndigheter och framför allt rättsväsendet. Istället förlitar man sig på den egna samhörigheten, staten i staten.

Närmast under kusinerna opererar några underhuggare, som BALOO, 28, vars uppgift bland annat är att vara en länk mellan bossarna och övriga delar av Nätverket. Längst ned i kedjan finns springpojkar, eller pojkisarna som de kallas. Ynglingar som utnyttjas, ofta för att de inte är straffmyndiga. Och naturligtvis för att de är utbytbara.

### Utmanaren

En annan underhuggare är JACKIE, 27, också han kusin till bossarna Kanno och Tünkay. Jackie strävar efter att bli en del av Nätverkets innersta krets. Kusinerna anser inte att han har det som krävs, han är oberäknelig och alldeles för våldsam. Därför hålls han utanför.

För att få in en fot, och få cred av sina kusiner, startar han en egen verksamhet som han tänker på sikt ska bli en ny lukrativ inkomstkälla för Nätverket: matchfixning (uppgjorda matcher). Nätverket betackar sig – verksamheten innebär för stora risker eftersom den involverar kriminella aktörer från andra håll än den egna etniska gruppen. Jackie fortsätter med sin verksamhet ändå.

Detta blir upptakten på ett blodigt krig mellan forna vänner och släktingar. Det är detta krig som seriens huvudkaraktärer – Gabriel, Marko, Magda och Zabell – sveps in i, och påverkas av för alltid.

Seriens arbetsnamn *Taelghia* är det första namn som Södertälje hade. Platsen har genom sin geografiskt strategiska placering alltid haft något av en smältdegel-karaktär.

## Centrala karaktärer

### *Familjen Özgün*

**Gabriel, 16 år, pojkis**

**Magda, 18 år, basketspelare**

Mamma Defne, 48 år

Pappa Isac, 49 år

### *Familjen Hannah*

**Zabell, 28 år, nybliven polis**

Syster Jaklin, 25 år

Mamma Adora, 53 år

Pappa Gorgis, 50 år

### *Pojkisarna*

**Marko, 17 år**

Emre, 17 år

Elvis, 18 år

### *Nätverket*

Baloo, 28 år, underhuggare

Jackie, 27 år, kusin till bossarna, utmanar Nätverket

Tünkay, 39 år, boss

Kanno, 34 år, boss

Med flera

### *Basketlaget*

Liljana, 20, lagets stjärna

Michel, 35, coach

Med flera

### *Övriga*

Pawel, 56 år, Gabriels lärare

Patriarken, 64 år

Jonas, 40, Zabells närmaste kollega

Rory, 33 år, med flera - Jackies allierade i gänget Wicked

Baskettjejer

Zabells lillkusin

## Familjen Özgün

Familjen Özgün hade efter år av hårt arbete och sparande i det nya landet äntligen köpt ett radhus. Men pappa ISAC, 49, sögs in i ett spelberoende, hamnade i skuld hos Nätverket och tvingades sälja huset för att kunna betala räntorna.

Nu kämpar mamma DEFNE, 48, med att anpassa livet till den trånga lägenheten i Ronna, tillbaka i ruta ett, men skuldsatt upp över öronen och utan maken vid sin sida. Han har sjunkit djupt ner i en depression och lämnar knappt sitt sovrum.

Ljuspunkten är de båda äldsta barnen; MAGDA, 18, som snart ska ta studenten och dessutom plockats upp i Södertälje Baskets elitdamlag, där hon spås en lysande framtid.

Och GABRIEL, 16, som alltid setts som klen och velig, har kommit in på fordonsteknisk linje på gymnasiet. Mekaniker är eftersökta i Sverige, och tjänar bra. Ett hederligt, riktigt yrke. Han kommer att klara sig.

### Gabriel Özgün, 16

Har just börjat på fordonsteknisk linje på gymnasiet. Liten till växten, vilket tillsammans med hans känsliga framtoning kan ha bidragit till att han aldrig setts som attraktiv att rekrytera för Nätverket. Det enda coola i Gabriels liv är att han har en MC han inte har åldern inne för. Å andra sidan kör han aldrig med den, han meckar bara.

När hans ovanliga talang för mekanik och motorer via MARKO kommer till Nätverkets kännedom, så dras han in. Han är motvillig inte bara för att han är en ganska försiktig, blyg och rättrådig person, men också för att hans familj är i spillror pga Nätverket. Därför blir hans fall extra smärtsamt, framförallt för hans mamma Defne, som kämpar hårt för att hålla ihop familjen.

Gabriel är i stort behov av beröm och att bli sedd, han lider av komplex för att han är liten och svag. Marko, Baloo och de andra i Nätverket fyller ett tomrum hos honom. I sin naivitet tänker han till en början att hans bidrag i sig inte är kriminellt, att han därför kan svära sig fri. Det ska visa sig vara en grym lögn.

Gabriel, som är lätt att tycka om, kommer att gå från undergiven gymnasieelev till mördare under säsongen.

### Magdalena "Magda" Özgün, 18

Går sista året på gymnasiets samhällsvetenskapliga program och spelar i Södertäljes elitserie-lag, där hon spås en lysande framtid. Basketen betyder allt för henne, studierna hinner hon än så länge med bra. Hon är en sån där tjej som lyckas vara både duktig i skolan och inom idrotten. Hon är syster till GABRIEL, och till skillnad från honom en driven tjej med skinn på näsan.

Föräldrarnas svåra situation tar hårt på henne, men hon visar det inte utåt. Hennes basketkarriär stöttas till viss del av föräldrarna, och planen är att prova idrotten först, att nå landslaget. Efter den karriären kan en yrkesutbildning ta vid.

Magdalena upptäcker att hennes stora förebild LILJANA, lagets stjärna, samarbetar med matchfixare. När hon konfronterar Liljana dras hon själv in i fixningen och får en stor summa pengar när hon vid ett tillfälle lägger sig.

Pengarna används för att betala delar av pappans skulder till Nätverket och rädda familjen. Men ångesten, det dåliga samvetet och rädslan att åka fast, leder till att hon börjar samarbeta med polisens hanterare (Zabell), och så småningom blir en "golare". Hennes agerande leder indirekt till Liljanas död.

Magdalena får upp ögonen för lagens betydelse. Vid säsongens slut blir hon antagen till juristlinjen.

### **Defne Özgün, 48**

Defne är Gabriels och Magdas mamma. Hennes man ISAC är deprimerad efter att ha varit tvungen att sälja huset för att betala igen delar av sina spelskulder till nätverket. Nu bor familjen i en lägenhet i Ronna. Allt de åstadkommit i det nya landet är bortspelat.

Defne kämpar för att hålla ihop familjen. Maken är inte till någon hjälp. Defne närmar sig en punkt där hon funderar på att lämna Isac, vilket upprör barnen. Så gör man bara inte. Trots allt. Hon skjuter på beslutet.

Defne blir förbannad när hon förstår att Gabriel varit med och kastat sten under upploppet i Ronna. Hon förstår inte att Gabriel även var med och sköt mot polishuset. Som en reaktion på det upptrappade våldet vill Defne göra något. Hon börjar organisera nattvandringar för mammor på stan.

Sakta men säkert går sanningen upp för henne: hennes son är involverad i kriminell gängverksamhet. Hon kämpar i motvind när hon försöker rädda honom, och får hjälp av Zabell.

Men det är för sent. Hennes son är på väg att begå sitt första mord.

## Familjen Hannah

I villaområdet Lina Hage en bit bort, bor akademikerfamiljen Hannah, vars mellanbarn ZABELL, 28, precis har flyttat hem igen efter examen från Polishögskolan.

Mamma ADORA, 53, tror i och för sig att Zabell snart rättar sig i ledet och gör som lillasyster JAKLIN, 25, gifter sig traditionsenligt med en framgångsrik man. Bröllopsbestyren är i full gång och Adora har, som den starka matriark hon är, full koll på alla detaljer. Hon styr släkten med en järnhand dold under en sammetshandske, flankerad av maken GORGIS, 60.

Den kristet ortodoxa tron har en central roll i familjens vardagsliv, men man är också mån om att smälta in i det svenska samhället. Det är ett evigt givande och tagande mellan gamla seder och nya bruk, och Zabells ambition som polis är sprungen ur denna balansgång. Hon vill visa det svenska samhället att hon som invandrare är en kraft att räkna med. För familjen Hannah är det, som för de flesta syrianska familjer, viktigt med framgång och utbildning; man ska klara sig själv och visa att man är nåt. Zabells ambitioner som polis är på det sättet bra, samtidigt som man som alla syrianer har en viss inbyggd misstänksamhet mot polisen med sig från sina korrumperade hemländer.

Zabell är själv uttalat religiös, men på ett modernare vis än den patriarkala tradition hon är uppväxt i.

### Zabell Hanna, 28

Nyutexaminerad, nyanställd polis i Södertälje. Kommer från en ambitiös familj, och är själv likadan. Hon är uppvuxen i Södertälje, och har blandade känslor inför återkomsten, då hon dessutom ska bo hos sina föräldrar.

Att vara syrian och polis är ovanligt, att dessutom vara kvinna är gravt normbrytande. Men Zabell är övertygad om att framtiden för den syrianska gemenskapen inte är isolationism. De kan behålla sin särart och sin kultur men ändå öppna sig och bli en del av det land som de faktiskt bor i nu. Det är också enda sättet att bryta Nätverkets destruktiva makt över gemenskapen.

Zabell blir snabbt varse att hennes två lojaliteter är på gränsen till oförenliga i Södertälje. Hennes syn på vägen framåt ligger fortfarande långt från vad många andra tycker och känner.

Till slut står hon inför en situation där hon måste välja mellan plikt och ursprung. Hon väljer plikten, eller kanske sin egen integritet, vilket får dramatiska konsekvenser. Det är ett val som leder till att Nätverket ser ut att bli starkare än tidigare.

## Pojkisar

Pojkis-gänget har Marko som nav. Här finns ett flertal ynglingar varav Emre och Elvis kommer vara mest framträdande vid sidan av Gabriel och Marko.

### **Marko Nilsson, 17**

MARKOs alkoholiserade mamma drog till Göteborg för två år sen för att starta ett nytt liv med en ny kille. Marko lever själv, dag för dag, vind för våg, har knappt satt sin fot i skolan sedan mamma åkte. När han fyller arton om några månader kommer soc äntligen sluta bry sig.

Marko heter egentligen Markus, men det är svennigt, så det känns han inte vid. Som svensk är han en udda fågel i den omgivning han befinner sig i. Men Marko har umgåtts med syrianer sen han var liten, han växte upp i ett hyreshus där dörrarna mellan de syrianska familjerna stod öppna och alla barn var välkomna.

I avsaknad av egen familj och släkt har detta varit hans enda gemenskap, och han identifierar sig som en av dem, talar också deras språk hyfsat. Det är den starka sammanhållningen bland syrianerna som lockar mest, hur de placerar gruppen och familjen främst, alltid över individen. För Marko, som inte har någon familj alls, framstår det som ett ideal, som den ultimata formen av trygghet.

Han lockas även av Nätverkets löften om materiella saker, och om spänning. Han strävar efter att bli en del av den syrianska gemenskapen på riktigt och vara med i Nätverket är en del av den drömmen. När serien börjar har Marko precis börjat få lite uppdrag av Nätverket.

Marko är en adrenalin-pundare. Hans största tillgång är hans totala gränslöshet. Han rekryterar GABRIEL som väpnare åt sig, och dras sedan allt djupare in i verksamheten.

Det blir tillsist Marko som får uppdraget att mörda Jackie, något som han åtar sig med illa dold stolthet och väl dold bävan: Efter det kommer han att kunna räkna sig som en del av den innersta kretsen i den ultimata gemenskapen.

### **Emre Khoshaba, 18**

Emre är orädd, stor och vältränad, och därför kommer han ofta till användning som hit-man. Han är släkt med bossen KANNO, och på det viset en bra ingång till Nätverket för Marko.

Emre lyfter mycket skrot och skulle kunna tävla i marklyft om han bara kunde disciplinera sig. Egentligen drömmer han om att kunna starta sitt eget gym. Han behöver bara ett startkapital. Han är egentligen en ganska smart kille, men hans utseende, omgivning, och framför allt hans familj, har gjort att han knappt tror på det själv.

Emre gillar inte att Marko klättrar så snabbt i Nätverkets hierarki. Markos insatser är knappast större än hans egna, och dessutom är han inte ens syrian. Konflikten dem emellan eskalerar i ett brutalt slagsmål där Emre får se sig slagen, något han inte kan acceptera.

### **Baris "Elvis" Kocamanoglu, 17**

Elvis älskar musik och sjunger smöriga ballader som en gud. Han gillar även klassisk syriansk folkmusik. En dag vill han delta i Idol, men fram till dess är han

det självklara valet när det drar i hop sig till bröllop i syrianska/assyriska kretsar.

Elvis är också en ordens man, det har han från sin far. Inte bara skriver han egna sångtexter, han kan dessutom konsten att lägga fram argument, och fungerar som något av en medlare när bråk och konflikter uppstår i gänget. Detta är en viktig förmåga inom den syrianska gemenskapen, där man är van att behöva skapa sitt eget samhälle inom ett annat samhälle, eftersom ens egen etnicitet och kultur nästan alltid varit förnekad, eller förbjuden, i diasporan. Syrianer sköter sina egna uppgörelser. Klarar sig själva. Det är inget Elvis ser som en framtidsroll, men ibland står ödet starkare än den egna viljan.

Elvis behöver att nån tar tag i honom och pushar honom i rätt riktning. Denna någon kan bli Magda. Om han vara vågade närma sig henne.



## Andra viktiga karaktärer

### **Devrim "Baloo" Akkurt, 28 – underhuggare i Nätverket**

En skön typ som genom släktband är knuten till en av bossarna, TÜNKEY. Han är kriminell förstås, men avslappnad och inte så noga med hierarkierna. Han har god självkänsla och relativt hög tolerans för andras tillkortakommanden, men går någon över gränsen blir han rasande på riktigt.

Baloo är en förebild för gänget kring Marko, en läromästare i stil med den tecknade björnen Baloo. Precis som ni namne är Baloo också stor som en björn. När han blir förbannad är han totalt livsfarlig.

Baloo träffas när hela Nätverkets inre krets blir beskjutet utanför Vasa köpcenter. Att han dör gör hämnden personlig för Marko och de andra grabbarna i hans gäng.

### **Liljana Germanis, 20 – basketstjärna, Magdas vän**

Liljana är basketlagets självklara stjärna, utan henne är laget som halverat. Hon är uppväxt i Ronna med lettiska föräldrar som kom till Sverige på 90-talet.

Liljana är kaxig och mycket medveten om sitt värde som basketspelare, något som också sprider sig till övriga delar av hennes liv (vilket i och för sig inte är mycket). Hon uppskattar lyx och pengar, är mån om sitt utseende och sina märkeskläder. Hon har talang för att få igenom sin vilja. Hon drivs av äregirighet, ett resultat av ett stort tomrum inombords som hon behöver fylla.

Fixandet med matcherna började eskalera när Liljana fick reda på att hon har en medfödd sjukdom som kommer tvinga henne att sluta idrotta på elitnivå. Ska hon få ut nåt av idrotten är det nu. Och då är fixningen enda sättet.

Liljana tjänar bra på att se till att laget förlorar matcher då och då. Genom fixningen kommer hon i kontakt med JACKIE som är kusin med de båda bossarna i Nätverket. Hon betraktar detta som en chans att klättra mot toppen via honom. Att han inte är accepterad av sina kusiner och istället samarbetar med det konkurrerande kriminella gänget Wicked vet hon inte om. Så tyvärr satsar hon på fel häst. Hon blir avslöjad som matchfixare/förrädare, och när hon söker hjälp hos Jackie är han dödsdömd. Liljana blir skjuten tillsammans med honom.

### **Michel Jacobs, 35 – Tränare**

Coach elitserielaget där MAGDA och LILJANA spelar. Michel lägger all sin lediga tid på laget, något som irriterar hans fru - de har småbarn.

Michel har ett förflutet med lättare ungdomskriminalitet (mer att betrakta som bus), men det la han bakom sig när han började satsa ordentligt på basketen. Han spelade en tid i landslaget. Som coach är han strikt professionell och mycket populär, inte bara bland basketfolk. Han har blivit något av en idrottsprofil för Södertälje och engagerar sig i ungdomsidrotten över lag.

Michel är den förste att bli skjuten i hämndspiralen. Han råkar befinna sig på fel plats, skottet var avsett för Jackie. Michel överlever men blir invalidiserad. Han fortsätter att träna laget och kämpa mot korruptionen. Hans dröm är ett fullt ut integrerat lag, helt bortkopplat från allt annat än basketen.

## Avsnitt 1

Det knackar på dörren till familjen Özgüns lägenhet på fjärde våningen i ett hyreshus i Ronna. ISAC, 49, öppnar och möts av Devrim, 28 (som kallas BALOO) från Nätverket. Han undrar om nån mer är hemma. När Isac svarar nej förbyts Baloos uppsyn. Han ska ha sina pengar. Räntan är flera veckor sen. Han misshandlar Isac på ett iskallt kontrollerat vis, det ska inte synas att han blivit slagen. Sedan tar han familjens TV under armen och han går. Det sista budskapet han lämnar efter sig är att räntan nu tyvärr gått upp. Isac stirrar tomt framför sig.

Bam, bam bam, bam. Bollen studsar med hårda smällar mot golvet. Det är en stor basketmatch, viktig för hur säsongen ska utveckla sig för Södertäljes elitdamer som ligger högt i ligan. Alla är där för att heja fram stadens stolthet.

Matchen ses av samtliga karaktärer som spelar centrala roller i serien. Deras inbördes relationer sätts omedelbart genom var de är placerade på arenan och hur de förhåller sig till varandra. På planen ser vi **MAGDA, 18**, en ung extremt lovande spelare. Med bara sekunder kvar avgör hon matchen efter ett briljant framspel från den etablerade stjärnan i laget: LILJANA, 20.

Coachen MICHEL, 35, jublar. Efter sin karriär som landslagsspelare har han tagit sig an hemstadens damlag. Han viger sitt liv åt klubben, och Södertälje älskar honom för det – han är en förebild för de unga. Magdas familj jublar på läktaren. Mamma DEFNE, 48, och småsyskonen. Och så brorsan **GABRIEL, 16**, liten till växten och en smula tillbakadragen. På andra sidan står ett gäng grabbar i hans ålder: EMRE, 17, och Baris, 18 (som kallas ELVIS) pekar ut Gabriel för sin kompis **MARKO, 17**: där är han, meckarkillen.

En bit högre upp gör sig familjen Hannah i ordning för att gå. Det är **ZABELL, 28**, och hennes mamma ADORA, 53, som pratar initierat om matchen med lillkusinen, som spelar i klubben men inte i elitlaget. Även Zabell spelade när hon var yngre.

Vi ser JACKIE, 27, som är kusin till Nätverkets bossar. Han samtalar engagerat med en kompanjon, RORY, 33. De följer en betting-sajt via telefonerna.

Gabriel, som går fordonsteknisk linje, är ensam med en krånglande Opel i skolans meck-hall. Han har fått lov att vara där på rasterna, men nu kommer läraren PAWEL, 56, in och låser dörren bakom sig. Dags för ett allvarligt snack: en hylsnyckelsats har försvunnit, och det är i princip bara Gabriel som haft tillgång till hallen utan lärare. Gabriel blir högröd och blank i ögonen. Han har inte stulit något! Pawel tror honom inte. Gabriel blir förbannad, slår igen dörren bakom sig och skolkar resten av dagen. Det har han aldrig gjort förut.

Marko går aldrig i skolan. Han har börjat vara springpojke åt Nätverket. Utan Baloo, en av bossarnas underhuggare, skulle Marko inte ha en chans att få in en fot på nätverket, eftersom han är svensk. Men Baloo var som var som en storebror för Marko när han var liten och hade svårt med sin alkoholiserade mamma. De var grannar, det var via Baloos familj som Marko lärde sig språket och hamnade i den syrianska gemenskapen. Det var länge sen, de har glidit isär,

men har nu återupptagit kontakten lite. Baloo har gett Marko i uppdrag att förvara ett vapen, en Kalasjnikov som inte fungerar helt hundra.

Marko tar chansen att försöka göra gott intryck på Nätverket. Nu när han vet vem Gabriel är, går han till honom och ber honom laga vapnet. Fix it. Gabriel tvekar förstås - ett vapen - men Marko inger respekt. Det är lite creddigt att han vill ens vill prata med Gabriel. Gabriel är dessutom nyfiken; detta är världens mekaniskt sett mest hållbara automatvapen. Han börjar se på det, mecka, och till sist har han troligen fixat det. Men de måste prova för att vara säkra.

Zabell gör sin första dag som polis. Hon introduceras för sina kollegor och sina uppgifter. Hon teamas ihop med JONAS, 40, en före detta strulputte från Munkfors som lyckats vända sitt liv, och efter 15 år som polis lärt sig Södertäljes gator utan och innan. Vi får höra ur polisens perspektiv hur situationen ser ut i Södertälje: man har problem med den syrianska organiserade brottsligheten. Zabell får en krass beskrivning av Nätverkets struktur, finansiering och hierarki. Allt detta visste hon förstås innan. Det gör alla som vuxit upp i den syrianska gemenskapen i Södertälje. Men ändå det är dubbel sak för henne att se på sin egen gemenskap med en svensk myndighetsblick och påbörja resan att själv få denna blick.

Gabriel och Marko tar sig till en grusgröp och provskjuter vapnet. Det funkar fint. Efter stor tvekan provar även Gabriel – och blir fast. Det är en fet känsla att skjuta automatvapen. Makt. Kraft. De drar mot "stan" för att fira. Gabriel får så mycket beröm av Marko att han rodnar. Från och med nu kallar Marko honom Fix-it.

Hemma hos Gabriels familj är stämningen dyster. Mamma Defne är sur för att Gabriel inte kommer hem som han ska. Hon får inget vidare stöd av maken Isac, som har spelat sönder familjens ekonomi totalt och sedan gått ner i en djup depression. Det är hans fel att de fått sälja radhuset och halkat ner några steg på samhällsstegen. Familjen kämpar för att hålla ihop. Eller kanske är det mest Defne som kämpar. Isac är i det närmaste apatisk. Storasyster Magda drar, hon orkar inte med tjafset. Defne undrar vad som har hänt med TV:n? Isac säger att den gick sönder, han ska skaffa en ny. Hur då? undrar Defne.

Zabell och Jonas åker genom hennes hemstad för första gången i blåljusbil uniform. Blickarna hon får är inte odelat positiva. Men så visste hon att det skulle bli. Det är ett statement för en syrian att bli polis. Dessutom är hon kvinna.

Gabriel och Marko kommer inte in någonstans, de är för unga, men utanför Ronna Livs möter de ett gäng jämnåriga grabbar, bland annat Emre och Elvis, som nickar igenkännande mot Gabriel. Grabbarna är uppjagade och gapiga. Gabriel är inte alls van att hänga i såna kretsar, men han är glad – äntligen får han vara med.

Ett gäng tjejer dyker upp, det är delar av basketlaget. Magda är med. Pinsamt för både henne och Gabriel. De låtsas att de inte känner varandra, fast alla vet att de är syskon. Grabbarna vill gärna få kontakt, men de blir tämligen bryskt avvisade av Liljana, lagets kaxiga stjärna. Grabbarna börjar istället med olika provokationer. Det tar skruv och urartar till hetsiga diskussioner. Några

etniskt svenska tjejer känner sig pressade och rädda och blir förbannade när de kallas för saker. Någon ringer polisen.

Zabell, Jonas och några kollegor måste rycka in, vilket trappar upp situationen ännu mer. En polis slår brutalt ned en syriansk uppstudsigt pojke, och snart går ett rykte att polisen dödat honom. Ett upplopp sätter igång med full konfrontation mellan polis och unga Ronna-bor.

Gabriel drar sig tillbaka, men de andra grabbarna i gänget – Marko, Emre och Elvis – är mer eller mindre i händelsernas centrum, tills Marko plötsligt dyker upp vid Gabriels sida. Han är förbannad, vill hämnas på snutarna. De ska lära sig att inte mucka med Ronna! Han drar med sig Gabriel, som inte riktigt vill, men ännu mindre vill han svika sin nyvunne vän, och snart rycks han med i upphetsningen. Han skjutsar Marko till polishuset på sin mc.

I en blandning av eufori och vansinne tömmer Marko hela Kalasjnikovens magasin mot polishuset. Skotten går genom fönstren. Rostigt, blodliknande vatten rinner över golven i rummen där ungdomar gripna från upploppet sitter.

Zabell tar betäckning på golvet och tröstar en ung syriansk pojke som flippat totalt.

Upploppet och skotten uppmärksammas av riksmedia, ja till och med i utlandet. All den här uppmärksamheten uppskattas inte av Nätverket. De vet att fokus på Södertälje betyder fokus på dem.

Baloo får i uppdrag av bossarna att ta reda på vilka idioter det var som sköt mot polishuset. De ska straffas.

## Avsnitt 2

Polisen börjar nysta i vad som har hänt kring upploppet och skjutningen mot polishuset. I media beskrivs Södertälje som ett samhälle i fritt fall. Bossarna för Nätverket är förbannade. Uppmärksamheten är en katastrof för deras verksamhet.

Baloo leder Nätverkets sökande efter idioterna som dragit till sig polisens blickar. Och han drar sig inte för att använda våld; han och hans närmaste slår och hotar sig framåt, allt närmare Marko och Gabriel.

Gabriel och Marko hukar när de hör ryktena om att de är jagade. Rädsla. Men Marko är lite kaxig också, till och med bossarna har märkt dem. De diskuterar saken med Emre och Elvis hemma i Markos sunkiga lägenhet som han övertagit efter morsan. Tomma papper från gatuköket överallt. Plastmöbler, halvtrasig teknik. En kontrast mot Gabriels i jämförelse ordnade hem med liv och rörelse.

Gabriel försöker fokusera på skolan och glömma det som har hänt. Läraren Pawel söker upp honom och berättar att hylsnyckelsatsen kommit tillrätta. När Pawel ber om ursäkt för anklagelsen, verkar det som om han är ledsen på riktigt, vilket imponerar en smula på Gabriel. Det är inte alla lärare som medger sina misstag.

Defne får reda på att Gabriel och Magda var med kring upploppet och är förbannad. Hennes barn ska sköta sig, fan ta alla kriminella. Se vad Nätverket har ställt till med; till och med tagit deras hem. Hon hatar Nätverket med varje fiber sin kropp.

Även basketslagets coach Michel är arg. Han har förståelse för att tjejerna stod emot trycket från grabbarna, det gör honom till och med lite stolt. Det är grabbarna han retar sig på, ungdomar som vältrar sig i självömkan på grund av sin hudfärg. De drar skam över syrianerna. De ska växa upp och skärpa sig. Utbildning. Framgång. Det är så man bygger respekt. Gangsterskiten är bara en stor fet hägring.

Magda respekterar Michel, vill vara honom till lags. Hon tränar stenhårt. Trots att hon är en supertalang är hennes plats i elitlaget inte given, hon är fortfarande rätt ung. Hon ser upp till den äldre och mer rutinerade Liljana. Söker sig till henne. Liljana är en ledare även utanför planen.

Zabells och hennes kollegor går igenom vad som hänt. Kåren är under hot, framförallt poliserna som jobbar på gatan – de ansvariga måste gripas snabbt. Polisen måste visa att de har kontroll. Man är övertygad om att Nätverket ligger bakom. Zabell och Jonas får i uppdrag att sondera terrängen. De påbörjar gräsrotsarbetet: De träffar Gabriel som börjat hänga alltmer med Marko och hans gäng. De pratar med Baloo och de besöker baskethallen, eftersom Zabells kusin spelar där, och pratar med Magda, Liljana och de andra tjejerna i laget.

Vi förstår att Zabell har nån slags relation med alla – så är det för nästan alla i den här ganska lilla och slutna gemenskapen – och många vill prata med henne, men bara om hennes syster JAKLIN, 25, som ska gifta sig snart. Hur stort blir bröllopet, och hur mycket kostade huset som brudgummen köpt åt henne?

Men det finns något annat i samtalen också, något som inte är som förr. Ett stråk av misstänksamhet i deras blickar, och vassa kommentarer. Zabell förstår att hon är en förrädare i deras ögon, nu när hon är polis.

Zabell och Jonas är ytligt sett väldigt olika, men de hittar ganska snart en bra arbetskemi. Jonas är lite avundsjuk förstås – efter 15 år på gatan har han inte kommit hälften så nära folk som Zabell har. Men han kommer från en liten ort och vet hur en sluten gemenskap fungerar. Det är en erfarenhet de delar.

Rory, Liljanas landsman, pratar med Liljana. Berömmar hennes talang, smickrar. Han har en kompis säger han, Jackie, som gärna skulle vilja bjuda henne på middag. Hon blir smickrad, trots ett tydligt yttre tvekande. Hon tackar till sist ja. Hon vet vem Jackie är: han är kusin med bossarna för Nätverket. Mäktiga män med pengar.

På kvällen strålar flera av våra karaktärer samman på restaurangen/nattklubben Tigris. Det är en populär mötesplats för många syrianer, gamla såväl som unga. Här finns VIP-rum, Black Jack, och på bakgården en illegal spelklubb i en s.k. föreningslokal.

Jackie och Liljana har nästan som en dejt. Jackie är flirtig och Liljana är intresserad. Hon gillar män med temperament. Och stålar.

Nätverkets man Baloo tar kontakt med Jackie när Liljana är på damernas. Han säger att de vet vad han håller på med. Han måste sluta, NU, det drar skit över Nätverket. Jackie käftar tillbaka att Nätverket bara är fega som inte vågar tänka större än Södertälje, de kommer aldrig att bli en spelare på allvar, och Baloo är bara en springfitta, en hund. Det blir stökigt, handgemäng uppstår. Flera av Nätverkets muskelmän ansluter och Jackie görs ofarlig. Samtidigt syns andra krafter i rummet, som skulle kunna hjälpa Jackie, men som hejdar sig, för inte orsaka ett blodbad. Det är Rory och lite annat folk från Wicked, ett mc-gäng från Stockholm.

Tünkay, en av bossarna, skymtar i dörren till VIP-rummet. Jackie säger förödmjukande saker till honom – saker som alla hör. Det blir knäpptyst i lokalen. Jackie upprepar det han har sagt. Alla sitter stela, ingen vågar möta någons blick.

Jackie har gått över gränsen. Han har offentligt visat att han inte respekterar sina kusiner, bossarna.

Hemma hos Zabell pågår förberedelserna för bröllopet. Det är kyrkans överhuvud, PATRIARKEN, 64, som ska viga. Han dricker te med föräldrarna i vardagsrummet när Zabell kommer hem från jobbet. Det blir ett kärt återseende; Patriarken och Zabell har fört många intressanta samtal om Gud under åren, om moral och medmänsklighet. Föräldrarna skojar lite om Zabells jobb i ett försök att släta över dotterns okonventionella yrkesval. Stämningen blir genast lite stel – ingen av dem kan avgöra vad Patriarken egentligen tycker.

När Marko levererar den fixade Kalasjnikov till Baloo, har Baloo kommit rätt nära sanningen om vem som ligger bakom skjutningen. När han ser att vapnet är använt, får han genom lite "påtryckningar" Marko att erkänna att han var den som sköt mot polishuset. Baloo blir vansinnig, hotar att slå ihjäl båda pojkarerna men sansar sig. Tänker att de kanske kan vara till nytta. De ska få en chans att återgälda sitt misstag. Nätverket har blivit av med utskänkningstillståndet till en

krog de använder för att mjölka garderoben och tvätta pengar. De behöver "övertala" den där tillsynsgubben på kommunen att fatta rätt beslut.

Marko och Gabriel är rädda – hur gör man ens en sån sak? De diskuterar saken med Emre och Elvis. Gabriel är ångestriden, det var inte meningen han skulle bli en del av det här. Elvis förstår honom.

## Avsnitt 3

Inom polisen har man fått indikationer på att det uppstått spänningar inom Nätverket, och att Wicked, ett kriminellt gäng från Stockholm, försöker ta sig in på "marknaden" i Södertälje. Man anar att friktionen rör sig ändå uppe i Nätverkets toppskikt. Man är orolig för att det hela ska eskalera och sätta igång en våldsspiral.

Zabell och Jonas har fått upp ögonen för de unga pojkar som de uppfattar är på glid, framför allt Gabriel och Marko. Deras kontakter med dem ger inget med substans, men en sorts relation etableras. Deras överordnade är nöjda, men verkar ta det som en självklarhet att Zabell ska lyckas få kontakt med dem, vilket får henne att misstänka att det inte är en slump att hon placerats i Södertälje. Hon känner sig utnyttjad.

Gemenskapen inom poliskåren är inte så lätt att komma in i. Den är på många vis lika sluten som den syrianska gemenskapen. Man tjallar inte på en kollega, man pratar inte med journalister osv.

Gabriel och Marko funderar på hur de ska genomföra sin uppgift. Baloo tar flera gånger kontakt med dem för att se hur det går. Uppdraget är brådskande. Emre är ivrig att hjälpa till, också han vill klättra inom Nätverket. Även Elvis lägger sig i diskussionerna. Men ingen av dem vågar på riktigt hota en tjänsteman.

Gabriel mår dåligt över att vara indragen i kriminell verksamhet. Han hör sin mamma Defne mässa där hemma om ärligt arbete, om utbildning. Det sistnämnda har han inte läshuvud till tyvärr, men ett ärligt arbete vet han att han klarar. Hans pappa är inte mycket stöd, han drar sig undan. Har han börjat spela igen? Isac gör vad han kan för att dölja paniken inför nästa betalning.

Gabriels syster Magda får ryktesvägen höra att Marko och Gabriel lär vara de som sköt mot polishuset. Hon försvarar sin brors oskuld, och ärligt talat är det svårt att tro att Gabriel skulle vara inblandad. Samtidigt kämpar hon med sina egna mål - hon vill ha bra betyg och hinna med träningen och matcherna.

Laget spelar en viktig match och är på väg mot seger när stjärnan Liljana plötsligt missar inte bara ett givet skott, utan två, tre stycken. Hon ser ut som en amatör. Laget förlorar.

Zabell ser matchen med sin lillkusin, och blir fundersam. Eftersom hon själv har spelat kan hon läsa spelet. Hon noterar att Jackie och andra personer som normalt inte är intresserade av dambasket syns kring matchen. De pratar med spelarna, framför allt med Liljana. De ser personligt ut, och flörtigt.

Förberedelserna till Zabells syster Jaklins bröllop går nu in i sin hysteriska slutfas. Mamma Adora visar att hon är en fullfjädrad matriark, en hel släkts självklara överhuvud. Det snålas inte med något; blomsterarrangemang, meny, gåvor och överraskningar. Zabell ska vara tärna tillsammans med väninnor från förr, unga kvinnor som hon tvingas inse att hon nästan inte har något gemensamt med. Det provas klänningar och diskuteras håruppsättning. Zabell vill prata med någon om sin situation, men inser att ingen skulle fatta. Och hennes mamma missar inte ett tillfälle att påminna Zabell om hur bra Jaklin kommer få det i sitt nya liv – skulle inte Zabell gärna också vilja ha det så?



Marko har snott en bil som gänget är ute och provkör. Det är häftigt. De kör i skogarna vid Mörkö när en stor älgdjur plötsligt står på vägen. Krocken är oundviklig. Pojkarna klarar sig men älgen ligger vid sidan av vägen med brutna ben och råmar av dödsångest. Det slutar med att Marko slår ihjäl den med domkraften. Sen får han en idé. Han sågar av huvudet på älgen. Med visst besvär placerar de sen älg huvudet på tillsynsmannens trappa. Mannen förstår vinken och tillståndet går igenom.

Baloo är inte bara nöjd, han är till och med imponerad. Nätverket börjar se pojkarna, och framför allt Marko, som framtidsmaterial. Marko har en gränslöshet man kan ha nytta av.

Magda ser hur Liljana träffar Jackie. Hon har också märkt att Liljana har mer pengar än hon brukar. Liljana bjuder på mat och hon har plötsligt en ny snygg och dyr pälsjacka. Magda antyder detta i en fråga till Liljana, som reagerar starkt och avståndstagande. Magda backar. Relationen med Liljana är viktig för henne.

Zabell går på fler matcher. Hon misstänker att Nätverket börjat jobba med matchfixning, något man inte gjort tidigare. Hon talar med en kollega som arbetat som hanterare – det är en typ av polis som är i kontakt med informanter/tjallare och bygger upp en relation för att få dem att berätta vad de vet. Det finns dock ingen på polisen som kan arameiska eller är syrian, så det har varit svårt att få bra relationer med någon som vet något om Nätverket. Zabell inser att hanterare-positionen kanske är enda vägen in mot Nätverket. Men det är ett stort steg att ta, att försöka värva folk att skvallra på hennes "egna".

För Zabell har det alltid varit naturligt att vända sig till kyrkans överhuvud, Patriarken, när hon stått inför knepiga situationer. Nu söker hon upp honom i kyrkan och pratar med honom om det hon uppfattar som sitt kall, om barndomens känsla för rätt och fel, och om gråzonerna som plötsligt dykt upp i och med arbetet som polis. Ska hon bli en Judas nu, för samhällets skull? Till hennes förvåning svarar han luddigt, ifrågasätter hennes syn på samhället och rättvisan, och påminner henne milt om vem hon är och var hon kommer ifrån. När Zabell går därifrån är hon osäkrare än någonsin.

Marko, Gabriel, Emre och Elvis är glada och lättade över sin framgång. De firar. Då dyker Baloo upp och firar med dem. Pojkarna förstår vad det betyder. Detta var inte deras sista uppdrag - det var det första. De har blivit en del av Nätverket. En obetydlig underhuggardel, men ändå. Emre och Marko är mer än nöjda, men Gabriel och Elvis växlar blickar som tyder på annat.

Baloo säger att de snart kommer behöva muskler för att försvara Nätverket. Vissa idioter har börjat hota deras verksamhet. Förrädaren Jackie t.ex. Han tycks dessutom ha fått med sig ett gäng från Stockholm. Grabbarna nickar – alla har hört om incidenten på nattklubben Tigris. Baloo är tydlig med vad som gäller – de ska visa vem som bestämmer i Södertälje. Marko är på till hundra procent. Emre likaså. Gabriel och Elvis skyggar.

## Avsnitt 4

Hemma hos Zabell snurrar allt kring det stundande bröllopet. Överdådiga dekorationer till festvåningen fyller snart sagt varje rum i väntan på att komma till användning. Mamma Adoras långa listor bockas av av alltmer hysteriska släktingar. Mer och mindre viktiga saker har glömts bort och måste fixas i sista sekund.

Men Zabell har svårt att fokusera. Det har blivit uppenbart för henne att hon placerats i Södertälje först och främst av etniska och kulturella skäl. Hon tillfrågas nu konkret om hon kan tänka sig byta från uniform till att börja jobba som hanterare i civila kläder. Det är riskfyllt både socialt och praktiskt, inte bara för henne själv utan även för dem hon som hanterare ska försöka komma i kontakt med. Nätverket ser inte mellan fingrarna med tjallare. Men Zabell ser informanter som enda sättet att komma åt dem.

Hon pratar med Jonas som hon börjar få en nära vänskapsrelation med. Samtalet med Patriarken blev en ögonöppnare för henne: till och med de religiösa företrädarna, som ska hålla moralen högst av alla, tycks vara påverkade av Nätverket. Hon anser att det kväver den syrianska gemenskapen, hon hatar det, anser att det är värt risken att bli hanterare. Nätverket är en liten krets som förstör för väldigt många. Men en enskild individ kan inte stå upp själv. Någon måste börja skapa en spricka. Hon ser det som sin plikt att försöka. Jonas stöder hennes åsikt.

Gabriel mår allt sämre över sin involvering i Nätverket, han får svårare att klara skoluppgifterna och sitt humör. Pressen äter honom. En kvinnlig lärare anklagar honom för att ha slagit sönder en skåpsdörr, något som han inte har gjort. Han far ut i ett raseriutbrott som slutar med att han slänger en skiftnyckel mot läraren, som med nöd och näppe undgår att bli träffad. Läraren Pawel försöker hejda Gabriel från att dra, men misslyckas. Efter en veckas frånvaro av ren ångest blir Gabriel till sist relegerad. En katastrof. Han försöker dölja det för sin mamma, hon kommer bli tokig.

Marko är stolt över att ha blivit accepterad av Nätverket. De andra i gänget träffar honom mera sällan eftersom han hänger mer med Baloo och hans kumpaner, vilket irriterar Emre. Marko växer på alla led. Det är uppenbart att han kommer bli en bra kriminell. Men han är också väldigt naiv.

De planerar på vilken nivå man ska slå till mot Jackie och hans Wicked-kompisar. Det måste kännas. Man vet nu att de börjat köra seriös matchfixning med flera lag i Södertälje på sin payroll. De tjänar pengar. I Södertälje. Det kan man bara inte acceptera. Ryktet går att Jackie pratat mer skit, inte bara om bossarna utan om hela Nätverket. Folk börjar skvallra om att Nätverket vikit ned sig. Agerar man inte nu kommer Wicked kanske ta över även Nätverkets etablerade affärer.

Magda våndas över hur hon ska göra. Hon konfronterar till sist Liljana, säger att hon vet att Liljana är delaktig i matchfixningen. Liljana berättar för Magda att hon fått reda på att hon har en sjukdom, hon kommer kunna spela ett år till, max.

Ska hon tjäna något på allt hon satsat finns det ingen annan väg än det här. Det blir en jobbig konflikt, som slutar med att Liljana lyckas manipulera Magda att vara med. Det kan hjälpa Magda att få sin familj på fötter ekonomiskt, säger hon. Ibland kan man vinna på att förlora.

Defne kämpar med dubbla jobb. Ändå är det på håret att familjen får ihop det varje månad. På de vanliga räkningarna kommer den oberäkneliga räntan på pappa Isacs skulder till Nätverket.

Isac är ångerköpt efter ett återfall i spelandet. Då kommer chocken att Gabriel blivit avstängd från skolan. Skam och besvikelse. Men Defne litat på sin son, hon börjar kämpa för att han ska få komma tillbaka till skolan. Men det börjar bli mycket för Defne nu. Hon är trött. Hon söker sig till kyrkan för stöd och råd.

Dagen för bröllopet får Marko, som inte är syrian och därmed inte bjuden, i uppdrag att köra en bil och leverera ett vapen. Han anar vad som ska hända men får inte alla detaljer.

Den överdådigt pyntade festvåningen är packad, glamour som man knappt sett maken till i klänningar och kostymer, fantastiska håruppsättningar, blommor i kavajfickor. Alla Södertäljes syrianer är där. Middagen är storslagen. Bandet spelar. Vänner och fiender på samma plats. De flesta har flera olika slags relationsband med varandra. Om de inte är släkt så är deras fruar eller män arbetskamrater eller gamla vänner. Vid vissa tillfällen måste man bortse från eventuell fiendskap och bara skärpa sig. Men det blir mycket uppdämda känslor.

Jackie håller låg profil, några personer med anknytning till Nätverket säger att de vill tala med honom, men eftersom festen är så högljudd får det bli utanför. De ställer sig lite avsides. Coachen Michel är dragen smygröker utanför lokalen. Han får syn på Jackie, som han är sjukt förbannad på, och går fram till honom. Han pratar om det han anar sker bakom hans rygg. Att några i laget lägger sig med flit. Han har fått trevare från snuten. Och folk från Nätverket antytt grejer. "Ge fan i mitt lag! Ge fan i att förstöra tjejernas drömmar." Jackie bara flinar.

Då smäller det. En bil har stannat framför dem. Automateld.

Jackie uppfattar situationen fortare än Michel och lyckas ta skydd. Michel däremot träffas. Jackie blir liggande i glassplitter och Michels blod medan bilen kör därifrån med en rivstart. Bröllopgäster skyndar fram, kvinnor skriker, Michels fru ligger på knä intill honom, en gäst som är läkare hastar fram.

Jackie ligger helt stilla, ser med glasklar blick på tumultet. Nu vet han att hans kusiner aldrig tänker släppa in honom i den inre kretsen. Signalen är tydlig, han är aldrig säker. Inte ens på ett bröllop. Dom fega jälvarna slog till när de visste att hans Wicked-kompisar (som inte är syrianer) inte skulle kunna skydda honom. Nu är det krig.

Marko kör flyktbilen, den dumpas. Han och skytten, en snubbe från Örebro, tror att de har lyckats. Det var planerat att Jackie skulle stå avsides, och att de skulle gå ur bilen och försäkra sig. Men varken örebroaren eller Marko var kalla nog. Allt gick fel. Baloo slår nästan ihjäl örebroaren. Marko får reda på att de inte ens träffat Jackie utan skjutit Michel istället. Han kanske kommer att dö.

## Avsnitt 5

Det är fullt med folk både på akuten och utanför sjukhuset, mest bröllopsklädda syrianer, men också basketfolk. Telefonerna går varma, rykten florerar. Den populära Michel svävar mellan liv och död.

Zabell får lämna sin förkrossade familj för att åka dit och nysta. Alla pratar om att våldet måste få ett slut, att nån borde veta vem som sköt. Nån borde prata med polisen. Faktum är att de flesta anar vilka som ligger bakom och vem skottet var tänkt att träffa. Men ingen träder fram.

På stationen är det tuff upplevelse att höra polisens attityd mot syrianerna i allmänhet, men samtidigt ger det Zabell bara större vilja att krossa Nätverket.

Adora är bitter. För sin dotters förstörda bröllops skull förstås, men också över att de unga männen tar sig vilka friheter som helst – skjutningar på ett bröllop, har de ingen heder kvar i kroppen?

Även Defne är rasande, och orolig för sina barn. Tillsammans med andra mammor till tonåringar, inte bara syrianer, inleder hon nattvandringar i området. Isac är emot idén och gruffar, men det struntar Defne i.

I samma veva får hon kontakt med läraren Pawel, som är bekymrad över Gabriels situation. Tillsammans lyckas de övertala Gabriels rektor att låta honom komma tillbaka till skolan. Gabriel är glad för det och tänker klara skolan nu. Äventyren i utkanten av Nätverket har gett honom lite högre svansföring, och efter relegeringen har flera tjejer från skolan visat intresse för honom. Speciellt en av dem, WILMA, 16, gör det helt ok att vara på skolan.

Michel överlever, alla drar en suck av lättnad. Inte minst Marko, som såg upp till Michel och har ångest över att skjutningen slutade som den gjorde. För att lätta på ångesten tar han mer och mer droger. Men skjutningen leder också till bra saker – han klarade ju sin del av uppdraget och Nätverket tycks ha fått förtroende för honom. Allt oftare får han i uppdrag att göra saker utan pojkgänget. Tillsammans med en av de äldre underhuggarna knycker han en entreprenadmaskin och styr den rakt mot guldsmedsbutiken i Centrum. En galet lyckad smash-and-grab. Marko får lov att behålla flera guldlänkar. Han verkar ha passerat Emre i rang. Det är stort – Marko är ju inte ens syrian. Han installerar en ny TV i lägenheten, där korvmojspapprena har ersatts av kartonger från dyrare hämtmat.

Basketlaget får beskedet att Michel kommer att sitta i rullstol resten av livet. Kanske kommer han tillbaka som coach, men tillsvidare ska laget träna med en impopulär ersättare. Icke-syrianerna i laget är sura på syrianerna, drar alla syrianer över en kam, vilket är lågt och gör Magda förbannad.

Det drar ihop sig till match mot ett lag något snäpp högre upp i tabellen. Liljana gör en sista framstöt mot Magda, som går med på att matchfixa. Att lägga sig i det här läget känns inte som ett särskilt stort svek.

Zabell försöker närma sig de syrianska ungdomarna. Hon uppehåller sig vid fritidsgården, på stan och i bostadsområdet, men ingen vill prata med henne. En

kväll råkar hon på Defne och några andra mammor som hamnat i dispyt med några närpolis. Mammornas insats är inte önskvärd, läget är alldeles för farligt.

Men Zabell vet att mammorna går säkra; ingen syrian med hedern i behåll ger sig på morsor. Hon ljar sig med mammorna, och blir hembjuden till Defne på en bit nattamat. Där får hon inblick i familjens situation, vilket oroar Magda – kan Zabell ana vad Magda har gjort? Oavsett så var det dålig stil av Defne att bjuda hem en snut. Det håller resten av familjen med om. Isac får vatten på sin kvarn och ställer till bråk.

Då rinner bågaren över för Defne. Hon hotar med skilsmässa om han inte hjälper till att ta tag i familjens problem.

Jackie har inte synts till på några dagar. Magda och Liljana får ett nytt erbjudande om att lägga sig av Rory. Magda är tveksam, den här gången är det ett större risktagande eftersom motståndarna är sämre. Tjejerna begär ett högre belopp som kompensation.

Zabell, som ser den uppgjorda matchen med sin kusin, blir alltmer säker på sin sak.

Efter matchen söker Magda upp Baloo och ger honom sin del av "gaget". Det räcker för att betala tillbaka en del av Isacs skuld och dessutom dra ner räntan. Kanske kan Defne bevakas att inte skilja sig om ekonomin inte är lika akut pressad, är hennes drivkraft, förstår vi. Baloo undrar förstås var Magda fått tag i pengarna. Hon har sina metoder säger hon, ska han ha pengarna eller inte. Det viktiga är att pappan inte får veta vem som betalat. Baloo fattar. Han fattar att Jackie inte förstått att han ska lägga av.

Jackie håller medvetet en låg profil, visar sig varken på stan eller på arenan, men han och Wicked tänker inte låta sig skrämmas. De planerar en blodig hämnd. Bossarna måste dö om man ska kunna ta över Södertälje. Så fort de är borta kommer ingen våga sätta sig upp.

Polisernas nystande kring skjutningen går trögt. Men folk på gatan anar hur det ligger till, och teorierna stärks av att Jackie har gått upp i rök. Inom Nätverket börjar man få segervittring – den fege skiten verkar ha gett upp och gått under jorden.

Men Baloo anar oråd – på något sätt håller Jackie uppenbarligen sin verksamhet igång – vart har Magda annars fått tag i pengarna?

Marko får i uppdrag att pressa en småbarnspappa som ligger efter med sina betalningar. Efter att ha misshandlat honom grovt inför hans barn, drabbas Marko av ångest och gör ett fåfängt försök att söka tröst hos sin mamma. När hon äntligen svarar i telefon får Marko inte fram det han vill säga. Han står ensam i lägenheten och ser ner på Ronna Centrum. En tonårstjej stretar hemåt med matkassar och barnvagn. Några småkillar skjuter på varandra med plastvapen. Michel kravlar sig med möda ur en bil, får hjälp av sin fru och sin son att sätta sig i en rullstol. Torftigheten, fattigheten. Marko tar en sil och försvinner.

## Avsnitt 6

Gabriel har sällskap med sin flirt Wilma till skolan när han blir stoppad av Baloo som kräver en pratstund med honom i sin bil. Gabriel kliver motvilligt in, men Wilma verkar inte bli sur, snarare tvärtom, hon vinkar flirtigt och går vidare till skolan. Baloo säger att han inte uppskattar illojalitet – Gabriel har hållit sig undan länge nu, och var fan är Marko? När Gabriel försöker säga att han inte hinner hjälpa till så mycket, han måste sköta skolan, visar Baloo tydligt att Gabriel inte har något val. Gabriel ska se till att han och Marko dyker upp om en timme. De har ett jobb att utföra.

Defne ser från sitt fönster att Gabriel kliver ur Baloos bil och går bort mot Marko hus, inte mot skolan.

Gabriel hittar Marko medvetslös i sin lägenhet och förstår att han har tagit en överdos. Han får panik och vågar inte ringa ambulans, han vill inte få snuten inblandad. Istället ringer han Elvis, och tillsammans försöker pojkarna rädda livet på Marko. De är skärrade, men Marko kvicknar så småningom till. Gabriel missar mötet med Baloo. När Baloo inte hör av sig, misstänker Gabriel att Nätverket hört om överdosen och valt att låta dem vara ifred.

När Defne kommer hem från jobbet har Isac köpt blommor, vin och massvis av mat. Det blir en trevlig kväll, men när Defne frågar vart pengarna kommer ifrån svarar Isac undvikande. Hon undersöker Isacs telefon och upptäcker ett meddelande från Baloo. En "välgörare" har gått in och betalat delar av skulden. Defne misstänker att det har med Gabriels kontakt med Baloo att göra. Efter en del vända kontakter hon Zabell och berättar om sina misstankar.

Zabell, som sett Magda och Liljana in action på basketarenan, drar andra slutsatser. Hon säger inget till Defne, men det är nog inte Gabriel som är inblandad i återbetalningen, det är troligen Magda.

Zabell försöker få Magda att prata. Nånstans innerst inne vill Magda helst berätta, hon är inte stolt över vad hon gör. Men hon skäms och är rädd för Jackie, så hon nekar. Dessutom vill hon rädda sin pappa, hjälpa familjen på rätt köl.

Baloo söker upp Gabriel igen. Nätverket har hört om Markos överdos, och nu ber han Gabriel se till att Marko håller sig ren så att han kan jobba. Gabriel vill inte. Baloo berättar då för Gabriel vad hans syster Magda har för sig, att hon samarbetar med Jackie. Han hotar att Nätverket ska ge sig på Magda om Gabriel inte samarbetar: dels se till att få stopp på Magdas fiffel, och dels se till att Marko börjar jobba. Gabriel har inget annat val än att samarbeta.

Marko är på benen igen. Gabriel och han har stämt möte med en skuldsatt person som ska betala en summa. Allt är dock inte som förut, Marko betar sig konstigt, har fått minnesproblem och synrubbingar som följd av överdosen. Gabriel måste hela tiden vara på sin vakt, se till att inget dumt händer. Då ringer Baloo, beordrar pojkarna att genast komma till Vasas (stormarknadsområdet) parkering. Bossen Kannos lyxbil har fått ett skumt motorstopp, Gabriel måste komma och fixa den. Gabriel vill inte, han ska träffa Wilma, men han vet att de

inte har nåt val. Men det är en bra chans för Gabriel, tycker Marko. Imponera på bossarna!

På Vasas parkering står hela den inre kretsen av Nätverket med varsin korv i näven och väntar. Baloo och Emre är också där, vilket gör Marko lite frustrerad. Håller Emre på att gå om honom i rang? Lyxbilen står med öppen motorhuv i småregnet. Gabriel börjar nervöst fixa med den. Marko står bredvid med ett paraply över honom, sneglar mot bossarna, försöker ställa sig in. Gabriel är koncentrerad på uppgiften, lyfter knappt blicken, vill till en början bara bort, men blir med tiden smickrad av förtroendet och att han fyller en viktig uppgift.

Plötsligt kommer en fyrhjuling med två personer körande mot dem i hög fart. Skottsalsvan är öronbedövande. Alla tar skydd. Glassplitter och sönderskjutna bilar. Fyrhjulingen kör iväg. Bossarna Kanno och Tünkay är oskadda, de tar Markos bil och kör efter skyttarna. De andra underhuggarna följer efter dem. Fyrhjulingen försvinner snart in i ett skogsparti, det blir svårt för dem att köra efter.

Kvar blir pojkarna med den trasiga lyxbilen. Baloo ligger skjuten på marken. Han är allvarligt skadad. Folk skyndar till platsen, ringer efter ambulans. Emre och Marko försöker göra första hjälpen på Baloo medan de skriker åt Gabriel att fixa bilen så de kan köra honom till akuten. Gabriel försöker stressat fixa bilen.

Polisen anländer. De är rädda att pojkarna är beväpnade, beordrar dem att backa undan. Pojkarna vägrar lämna Baloo. Zabell gör vad hon kan, men det är fullständigt kaos. Ambulansen dröjer, och när den väl anländer får den inte komma fram förrän området är säkrat.

Baloos liv rinner långsamt ur händerna på pojkarna. Gabriel får till slut bilens motor att fungera, de knölar hjälpligt in Baloo, han är stor och tung, och försöker komma iväg. Folk står i vägen. Baloo ramlar till hälften ut ur bilen medan de långsamt rullar framåt. De får in honom i bilen igen, rullar förbi den väntande ambulansen och kör mot sjukhuset med Baloo.

Bossarna kör runt skogspartiet med Markos bil, försöker hitta var fyrhjulingen har tagit vägen. Det är lönlöst, den kan ha tagit vägen vart som helst. Så småningom hittar polisen den, uppbränd i skogen.

## Avsnitt 7

Gabriel och Marko sitter på polisstationen, chockade över vad som hänt. Deras försök att rädda Baloo misslyckades, han var död när de kom fram till sjukhuset. Kanske hade han levt om de använt ambulansen. Ingen vet. Hela Nätverkets inre krets kunde ha dött.

Pojkarna svarar undvikande på polisens frågor, men förstår att det är Jackie som ligger bakom mordet på Baloo. När Defne anländer och rekommenderas att skaffa advokat åt sin son bryter hon ihop.

Zabell söker upp Jonas på stationen, han är kvar i uniform. De pratar om pojkisarna och den upptrappade konflikten. Det här börjar gå över styr framför deras ögon. Hur ska de göra för att stoppa det här.

Ganska snart släpps pojkarna. Marko börjar genast prata om hämnd, Baloo var som en brorsa för honom, hans enda familj tycker han nu, han hatar Jackie. Gabriel är tyst, minns att Baloo misstänkte att Magda samarbetar med Jackie – hade han hunnit säga det till någon annan?

Gabriel berättar för Magda vad Baloo sagt. Magda blir skärrad. Att bli jagad av Nätverket hade hon inte räknat med. Hon lovar att Liljana och hon ska lägga av. Nu gäller det bara att övertala Liljana också, annars kommer Nätverket ge sig på dem. Magda försöker prata med Liljana på en träning, men Liljana har bråttom iväg, ska träffa Jackie. Magda vill inte ringa, tänk om Jackie är där och hör allt?

Polisen försöker få klarhet i vilka som är gärningsmän, men alla inblandade tigger. Det gör även de utomstående vittnen som var på plats. Zabell försöker få hjälp från Gabriels skola och kommer i kontakt med läraren Pawel, som pratar väl om Gabriel och garanterar att Gabriels närvaro på parkeringen var en slump. Hon ber honom höra av sig om han skulle märka något som tyder på annat.

Pawel talade inte riktigt sanning till Zabell, i själva verket är han orolig för Gabriel. Han lyckas få till ett bra snack med honom, Gabriel har respekt för honom. Han berättar förstås inte vad som har hänt, men Pawel känns schysst på nåt sätt, en vuxen att lita på om det skulle skita sig på riktigt.

I de syrianska kretsarna anar alla vem som ligger bakom skjutningen. Man spekulerar i vad som ska hända nu – Nätverket är skakat i sina grundvalar – man är orolig för hur hämnden kommer att se ut.

Marko och Emre bröstar sig – klart att det kommer att bli blod nu. De väntar bara på order. Poliserna snappar upp en del och kan börja lägga pussel. Men bevis saknas och det är bråttom om man vill hindra fler från att dö.

Zabell bestämmer sig för att ta till okonventionella metoder för att försöka stoppa hämndcirkeln.

Begravningen äger rum kort efter dödsfallet. Till allas förvåning är Jackie fräck nog att dyka upp. Han är där tillsammans med Liljana, och det är uppenbart att de är ett par. Magda inser att det är för sent att få Liljana att sluta med fixningen.



Zabell är också på begravningen. Hon tar en diskret kontakt med bossen Kanno. Vi förstår att de har ett gemensamt förflutet; när Zabell var liten och Kanno var i tonåren, räddade han henne från att drunkna. Zabells familj var djupt tacksamma och höll kontakt med honom en tid, men när han drogs in i kriminalitet markerade hennes familj hårt mot hans livsstil, och bröt kontakten. Nu väddar Zabell till Kanno att ta sitt förnuft till fånga, att avvakta, låta tid gå så att situationen lugnar ner sig. Syrianer som dödar syrianer, det är fel. Han är den som kan stoppa blodbadet. Kanno sitter tyst ett tag innan han svarar. Visst kan han dra i trådar och kanske få slut på eländet, men han är i en svår situation nu när hela Sveriges snutar snokar i Södertälje. Han behöver nån som är "hans öra" inne i polishuset.

För att stoppa blodbadet kräver Kanno att Zabell ska bli hans öra – en korrumperad polis. Hur ska hon ställa det mot att ungdomarna hon har lärt känna riskerar att dö? Zabell begär betänketid.

Det rör på sig i de syrianska kretsarna. Ingen säger något rakt ut eller i fel sällskap, men alla vet att Nätverkets motdrag kommer att bli hårt. Magda känner paniken växa. Hon söker upp en släkting som är jurist och får rådet att offra Liljana för att själv kunna gå fri. Det känns osjysst, men släktingen säger att lagen är krass, och att hela livet bygger på lagen. Själv var han nästan färdigutbildad polis när någon på utbildningen kollade upp hans bakgrund. Eftersom han hade två kriminella sysslingar fann man honom olämplig som polis – det spelade ingen roll att han själv aldrig ens fått en p-bot. Lagen är lagen – det är upp till dig att använda den till din fördel. Magda tar intryck av hans ord.

Magda hittar Zabell i kyrkan, där hon sitter för att söka svaret på sitt dilemma. De förhandlar. Fakta om matchfixningen mot straffrihet. Zabell ska göra vad hon kan för att Magda ska gå fri, men kan inget lova.

Magda berättar vad hon och Liljana har gjort, hon nämner ligan. Men Jackie lämnar hon utanför, rädd för konsekvenserna av att tjalla på honom. Zabell sitter kvar när Magda har gått. Patriarken går förbi henne, hälsar knappt. Har han lyssnat på dem? Skit samma. Zabell har bestämt sig.

Nätverket plockar in Marko att tillfälligt ersätta Baloo, trots att det är uppenbart att Marko ofta går på droger. Han använder dessutom mycket anabola och har blivit alltmer aggressiv. Vi förstår att han har fått viktiga uppgifter som har med hämnden på Baloos död att göra. Emre blir förbannad när han inser att Marko nu har en relativt hög position och tjar om att det bara är tillfälligt. När allt kommer omkring så är han bara svenne, blod är för alltid tjockare än vatten. Det tar hårdare än väntat på Marko. Han är nu sjukt nära sitt mål och inget ska stoppa honom, särskilt inte avundsjuka vänner.

Marko ger sig på Emre, tappar det helt. Gabriel och Elvis försöker förtvivlat ingripa, men Marko är utom all kontroll. Inte förrän han sparkat flera gånger på Emres strupe lyckas de få undan honom. Emre kravlar sig upp, spottar blod. Blicken han ger Marko är bortom hat, bortom all möjlighet till att någonsin försonas. Gabriel och Elvis inser att de måste välja sida i konflikten. Pojkgänget, som varit så tight och haft så mycket kul ihop, är upplöst.

## Avsnitt 8

Zabell kliver ur sin bil utanför golfklubben Kallfors. Hit kommer inga syrianer. Bossen Kanno sitter på en bänk med utsikt över greenen, väntar på henne. Zabell berättar att hon inte tänker gå med på hans villkor, och vädjar ännu en gång att han ska ta sitt förnuft till fånga.

Kanno rycker på axlarna. Hon hade chans att hjälpa honom att avstyra en upptrappning av konflikten. Nu får vi se hur det går. Efteråt ringer Zabell till Jonas och berättar att det ryktas om en snar upptrappning av kriget.

I sin nya position har Marko har mycket att stå i. Han behöver ideligen Gabriels hjälp med olika saker, och låter honom förstå att något stort är i görningen. Gabriel har blivit än mer förtjust i Wilma, de börjat likna ett par. Han vill bort från Nätverket mer än någonsin. Han våndas över sin situation, men han är rädd, dels för att inte vara till lags, och dels för följderna om Nätverket blir besvikna.

Gabriel och Marko köper flera billiga telefoner på MediaMarkt, och stjälar några mopeder som behöver trimmas. Den ena är kass och behöver en specialdel som tar flera dagar att beställa. Det är enklare att sno delen från skolan, men när Gabriel ska smugla ut den, blockerar Pawel dörren. Gabriel lämnar delen och drar, pallar inte att möta Pawels blick. Pawel ser efter honom, slår Zabells nummer, men ångrar sig. Grabben är bra innerst inne, det kanske blir värre av att dra in polisen. Marko blir förbannad, snor en ny moped.

Gabriel hittar Kalasjnikoven, som egentligen alltid ska ligga gömd på ett säkrare ställe, under Markos säng tillsammans med två integralhjälm. Marko är mer eller mindre påverkad hela tiden. Gabriel vågar knappt lämna honom ensam.

Liljana, som ju inte är syrian, börjar sent omsider inse att hon ligger illa till. Nu är hon pressad från två håll. Dels svarar Magda inte på mess längre, Liljana får konstiga blickar och antydningar från lagkamrater och andra. Dels verkar Jackie i och för sig lugn på ytan, men hon märker att han är på helspänn. När några från Nätverkets nedre skikt står och glor på henne när hon lämnar sin port för att gå till träningen, fattar hon att det är ett hot, eller nån slags varning. Hon messar Magda en gång till, kanske vet hon nåt. Inget svar.

Liljana ringer Jackie. Han är lugn, om hon vill kan han vara med honom, han ska skydda henne, säger han flirtigt. De skrattar. Hon kanske inbillar sig. Hon skippar träningen och drar till gymmet där han brukar hänga med sina nya kumpaner i Wicked.

Gabriel och Marko spelar GTA hemma hos Marko. Han har skaffat värsta senaste anläggningen. Marko suger på en joint, Gabriel tar några bloss han också, men han vill ha koll på Marko. Marko får ett mess: Det är dags att agera. Han blir plötsligt fokuserad: sätter nya sim-kort i telefonerna, ger Gabriel en och ber honom stänga av sin vanliga. De byter till nya kläder, lämnar lägenheten med vapnet i en sportbag. Marko är exalterad och knaprar i sig några piller. Han kommer bli kung. Och Gabriel ska hjälpa honom.

Gabriel vill inte. Men Marko trycker upp honom mot en vägg, hotar honom, hotar hans familj, skrämmer skiten ur honom. Marko ångrar sig sen direkt, blir ångerköpt och känslös, spelar på deras vänskap och lojalitet. På att Gabriel måste vara med nu. Marko drar till med att Gabriels pappas skulder kommer strykas helt om Gabriel är med. Gabriel går med på det, men han vet fortfarande inte riktigt vad som ska hända. Även han tar ett par piller.

Magda har fått Liljanas sms men vågar inte svara, nojig att Jackie ska förstå att hon gokat. Hon fattar att det är något på gång, försöker få tag på Gabriel, fråga om han vet något, eller varna honom. Men han har stängt av sin telefon. Var fan är han? Hon har dåliga vibbar, ringer Zabell. Defne smyglyssnar på samtalet, blir orolig. Magda skyndar till Markos lägenhet, men pojkarna har åkt.

Marko och Gabriel hämtar mopederna, packar grejer som behövs för att elda upp mopparna med mera. De ställer den ena moppen i en skogsdunge, med den andra åker de till gymmet där de vet att Jackie är. Hela tiden håller Marko kontakt med andra via sms. De rullar in på bakgården utan motor. Hjälarna är på. Marko har koden till baddörren. Han ger den till Gabriel. Gabriel knappar in koden medan Marko tar fram vapnet. Gabriel håller upp dörren åt Marko, som rusar in med vapnet skjutklart.

Zabell har spridit Magdas uppgifter till sina kollegor, polisen håller sig beredd. Bossarna Kanno och Tünkay är under span, deras lokal likaså.

Marko kommer in i gymlokalen via baddörren som också fungerar som branddörr. Jackie är där, tränar i bar överkropp tillsammans med några från Wicked. Liljana sitter i en soffa och läser damtidningar. Planen är att skjuta enbart Jackie, fort som fan innan nån hinner reagera, sen lämna lokalen samma väg, och dra därifrån med mopeden. Gabriel ska se till att hålla dörren öppen. Men när Marko ska skjuta är det fel på vapnet igen. Marko, som inte har känsla för mekanik, får panik, rycker och sliter i vapnet. Jackie och hans vänner fattar vad som håller på att ske, kastar sig efter sina vapen.

Gabriel slänger sig fram, rycker vapnet ur händerna på Marko, och fipplar till den lilla detaljen som behövs för att vapnet ska funka.

Sen skjuter Gabriel.

De andra har nu fått fram sina vapen och börjar besvara hans eld, så Gabriel skjuter vilt omkring sig i panik. Scenen från grusgropen upprepar sig, men denna gång mot människor.

Folk ligger på marken i gymmet. Vatten forsar ur sönderskjutna vattenledningar och blandar sig med blodet från kropparna. Elen kortsluts, det blir becksvart.

Gabriel och Marko lämnar lokalen, kör därifrån med mopederna. Marko ser alldeles vild ut. Gabriels blick är tom.

Polisen är snabbt på plats. Jakten på pojkarna är hetsig. Men pojkarna följer sin plan, eldar upp sina kläder och mopeden, byter moped, drar vidare. De kommer undan. Ingen har sett vilka de är. Eller?

Det visar sig att två är döda, Jackie och Liljana. Och några skadade. Media är där, poliser överallt. Defne och Magda anar det värsta om sin son och bror.

## Epilog

Gabriels liv återgår inte till det normala. Han vaknar riden av ångest flera gånger varje natt, har koncentrationssvårigheter, drar sig inåt, pallar inte att träffa Wilma mer. Det var han som sköt. Om de missat något, någon detalj som polisen hittar. Om Marko tjallar. Om någon såg dem och träder fram. Eller spelar det nån roll förresten? Han är körd, oavsett.

När Nätverket stryker Isacs skuld får han ännu mer panik. Nu står hela familjen i evig tacksamhetsskuld till Nätverket. Vad händer om snuten får reda på det och anar sambandet? Gabriel hoppar av skolan. Familjen drar sina slutsatser.

Basketlaget har nu drabbats av två svåra förluster. Uppgifterna om matchfixningen har spridit sig. Både spelmässigt och känslomässigt är laget ett vrak. Man avbryter säsongen.

Magda försöker koncentrera sig på sluttentorna. I slutet av sommaren får hon ett brev som hon öppnar i smyg. Hon har blivit antagen till juristlinjen.

Zabells arbete uppmärksammas, hon stiger i graderna i organisationen. Hon blir tillfrågad om hon vill börja som utredare.

Wicked-gänget ger sig av från Södertälje och Nätverket kan återta kontrollen över stan. Marko och Gabriel blir inbjudna till Tigris vip-rum och får för första gången ta ett glas med bossarna Kanno och Tünkay, se dem i ögonen och få den cred Marko så länge längtat efter. Han är en av dem nu.

Åtminstone ett tag till. Polis och andra myndigheter har fått enorma resurser för att gå till botten med allt som hänt. En utredning av massiva mått väntar. Ska pojkarna komma undan rättvisan?